



## Hans Faber is overleden

Wij kregen bericht dat Hans Faber op vrijdag 26 augustus is overleden. Wij hadden het allemaal wel gehoord dat het erg slecht met hem ging. Onlangs stuurden wij nog een bloemetje om hem en zijn meisjes wat steun te geven en daarmee ook te vertellen dat wij veel aan hen moesten denken. Toch komt zo'n overlijden altijd nog onverwacht. Wat een markant figuur was Hans! Op meetings met zijn Singer, Healy, MG TD of SA. Hij was er vaak. Soms alleen, maar dikwijls met Joke en/of Rita. Op beurzen, altijd als één van de eersten aanwezig, de koopjes waren altijd voor Hans. En daar had hij het dan de gehele beurs tegen iedereen over...

Hans zijn motto is altijd geweest: "genieten!". Ik heb hem ook beloofd dat wij daar zoveel als mogelijk is, mee door gaan. Wij zullen lidnummer 35, Hans Faber, niet snel vergeten!

Wij wensen Joke en Rita, kinderen en kleinzoon heel veel sterkte!

## Wij gingen naar het Louwman museum!

Ben Dijk en Toni Plarina hadden op 31 juli een leuke rit met als vertrekpunt Leiden uitgekozen en als eindpunt Wassenaar.

Het is een fantastische meeting geweest met wederom schitterend weer! De opkomst was ondanks de vakanties enorm te noemen: 18 auto's is echt werkelijk fantastisch!



## Paverpollen op 8 oktober

Op de oproep van Magda om de dames uit de regio bij elkaar te krijgen om te gaan Paverpollen is al groots gereageerd. Er hebben zich reeds 9 dames aangemeld.

Er is nog plaats voor drie dames. Wie het eerst komt...  
Aanmelden bij [magdavandermaden@hotmail.com](mailto:magdavandermaden@hotmail.com)

## 21 augustus was er de jaarlijkse picknick

Er was een leuke toertocht uitgezet. Verzamelen deden wij weer bij ons Praathuis. Na de koffie en de koekjes uit Oudewater vertrokken naar het buitenverblijf van Teun en Wilma in Boskoop. Teun had speciaal een tuinman laten komen, want toen wij de rit nareden, was de man daar aan het werk. Dichterbij gekomen zagen wij dat Teun zelf zijn tuin aan het verwennen was. De hele familie Van der Heiden was met aanhang in de weer. De barbecue werd bemand en daar hadden wij geen omkijken naar!

Er werd zelfs meer vlees rond gebracht, dan wij aangeleverd hadden! Het was allemaal voortreffelijk geregeld en iedereen was er van overtuigd, dat wij daar in 2012 weer naar toe moeten! Hopelijk weer met dezelfde weersomstandigheden, het was weer prima!

Iedereen die er aan heeft meegewerkt om deze dag weer tot een succes te maken: hartstikke bedankt! Dit is hoe een MGTTO moet zijn: voor en door de leden!



## Evenementenkalender 2011:

**18 september** weer op herhaling: de boerengolf of een andere leuke bezigheid door Carel en Elly van de Graaf; lachen, gieren, brullen! Wij laten ons gewoon verrassen! De uitnodiging valt binnenkort in uw brievenbus;

**8 oktober** Paverpollen in het Praathuis te Oudewater, organisatie Magda van der Maden; de uitnodiging hiervan heeft u reeds binnen;

**16 oktober** Bij-klets-middag, misschien al nieuws over het weekend 2012; in ieder geval in ons Praathuis;

**13 november** landelijke onderdelenmarkt in Reeuwijk door Teun van der Heiden en Pieter Nederhoff, op de bekende locatie in Reeuwijk;

**18 december** doen we het in 2011 nog een keertje prettig over, de Kerstborrel; alweer in ons Praathuis bij Jan en Elly Hauser.

