

*Sterven doe je niet ineens,
maar af en toe een beetje
en alle beetjes die je stierf,
't is vreemd, maar die vergeet je,*

*het is je dikwijls zelfs ontgaan,
je zegt ik ben wat moe,
maar op een keer dan ben je aan
je laatste beetje toe.*

Met groot verdriet, maar ook terugkijkend op zo veel fijne
en liefdevolle herinneringen, nemen wij afscheid van
onze lieve man, papa en opa

Rob Hermans

* Barranquilla (Colombia), 26 maart 1949 † Oegstgeest, 7 september 2023

Françoise

Claudette en Oscar

Pieter

Rogier

Florine

Op donderdag 14 september om 11.00 uur vindt de afscheidsviering plaats
in de R.K. Willibrord kerk, Rhijngeesterstraatweg 35, Oegstgeest.
Aansluitend zullen wij Rob begeleiden naar zijn laatste rustplaats
op de begraafplaats gelegen naast de kerk.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in Villa Beukenhof,
Terweeweg 4, Oegstgeest.

Correspondentieadres: Rhijngeesterstraatweg 34a, 2341 BV Oegstgeest