

Bekijk het ...

Er wordt heel wat over geschreven: jongeren die feesten en drinken in binnen- en buitenland met protest en relletjes tot gevolg. Hoezo, corona?

Ouderen die uit veiligheidsoverwegingen 's ochtends, bijna voor dag en dauw, in de supermarkt hun boodschappen mogen of moeten doen. Jongeren die zeggen dat ouderen zich nergens aan storen, ouderen die hetzelfde zeggen .. over jongeren.



Wie kent niet het plaatje hiernaast?

Door middel van deze kunstige tekening wordt ook een wijze raad gegeven: *het is maar hoe je het bekijkt.*

Wat corona betreft lijken de visies steeds verder uit elkaar te lopen. Wie weet nog wat waarheid is? Maar is het dan ook logisch om *bekijk het maar* te roepen?

En toch doen we dat op deze plaats, we roepen gewoon *bekijk het maar*, heel veilig, vanaf een grote afstand. Bekijk dit heel kleine filmpje van de start van de kersenrit op 5 juli en tjonge, wat was het nat ...

<https://youtu.be/mVfQ3FSJkQk>

Toch was het een bijzonder evenement, wellicht ook te danken aan corona. Jong en oud begon (ondanks het herfstachtige weer) vrolijk aan de rit en keerde gelukkig ook weer vrolijk terug.



Deze kleine jongedame had geen last van de kou.

Op de foto rechts de kersenstop in Ophemert waar het gezellig druk werd in de straat.



Bekijk het nog een keer ... tot vrijdag over een week en blijf vooral gezond!