

Quarantaine

In ons eigen (recente) verleden gebruikten we dit woord niet zo vaak. Dat is op dit moment wel drastisch veranderd. En we gebruiken het woord niet alleen, we doen ook wat het betekent, namelijk ons afzonderen.

Quaranta giorni (veertig dagen) is een van origine medische term die afkomstig is uit het Italiaans ten tijde van de pestepidemie in de 14e eeuw. In die tijd werden alle aanmerende schepen verplicht om 40 dagen in de haven stil te blijven liggen waarbij de bemanning het schip niet mocht verlaten. Ook toen al werd deze maatregel toegepast om risicobronnen af te schermen en verspreiding te voorkomen.

In het Verenigd Koninkrijk plaatste men tot in de 21^e eeuw standaard alle honden en andere dieren bij binnenkomst voor zes maanden in quarantaine vanwege het risico op hondsdolheid vanuit Europa. Dat is inmiddels wel afgeschaft.



In Engeland bevindt zich ook het dorpje Eyam, in het Peak district tussen Sheffield en Manchester. Het staat bekend als het dorp waar de meest onbaatzuchtige lockdown plaatsvond. In 1665 brak in het dorp de pest uit. Volgens overlevering werd de besmetting veroorzaakt door een baal textiel die een koopman had meegebracht uit Londen. Om de ziekte niet verder te verspreiden, sloten de dorpsbewoners zich vrijwillig af. Op die manier zorgden zij ervoor dat de "zwarte dood" uiteindelijk werd verslagen.

Als ons eigen isolement wordt opgeheven en we weer plannen kunnen maken voor korte trips of vakantie, dan is Historic Eyam wellicht een keer de moeite waard.

Voor meer informatie: www.eyam-museum.org.uk

Nog even binnenblijven, nog even reizen op afstand en totdat we weer ergens heen kunnen: zorg goed voor jezelf en let ook een beetje op anderen!