

Het gewone leven

Je zou je bijna afvragen wat dat is, het gewone leven. Alles is anders, mensen zitten thuis, de scholen en de meeste winkels zijn dicht, de straten leeg.

Juist in deze tijd verscheen een boek met de titel *Niksen*, „ lang leve het lanterfantent. De publicatiedatum (23 maart) was al langer geleden vastgesteld, het onderwerp werd ineens actueel.

Niksen is gezond, zegt Maartje Willems, de schrijfsater van het boek. Niksen is ook moeilijker dan je denkt. Uit de geschiedenis blijkt (zegt de schrijfster) dat niemand er ooit goed in is geweest, want niksen is nutteloos bezig zijn, gewoon alles uit je handen laten vallen, lummelen.

Uitslapen, lezen, netflixen, facebooken? Helaas, dat wordt niet tot lummelen gerekend.



Hoe het dan allemaal wel moet? Voor wie meer wil weten: het boek is uitgebracht door Uitgeverij Spectrum en is verkrijgbaar bij o.a. bol.com.



Voor alle mensen uit de lijst met *vitale beroepen* is er geen tijd om te niksen, voor die mensen is alleen maar iedere dag een meer dan **dank je wel** op zijn plaats!

En dan nog even het MGTTO-artikel in Great British Cars: u heeft het op de website kunnen lezen. Maar wilt u het blad zelf in bezit hebben, dan is er een mogelijkheid om het online te bestellen via Magvilla in Heemskerk: www.magvilla.nl

Het betreft GBC nr. 6-2020, Voor € 7,50 + € 3,95 verzendkosten valt het blad zo bij u in de bus.



In **blog 8** heeft u kennism gemaakt met Cees Roeleveld, in **blog 14** wordt opnieuw aandacht aan een MGTTO-lid besteed. Dan is het de beurt aan Ted van Rijnsoever. Ook hij werd verrast door een telefoontje van de voorzitter. |Heeft u zelf iets te melden? Laat het ons weten maar zorg vooral goed voor uzelf en let een beetje op anderen!