

Deze is voor jou

Televisie kijken, naar de radio luisteren ... doet u dat ook meer dan gebruikelijk? Het nieuws, de berichten van het RIVM, de stand van zaken in het land en in andere landen. Niet dat je daar erg vrolijk van wordt.

Bij mij staat (altijd al) de hele dag de radio aan en in een normale situatie hoor ik meestal niet eens wat er wordt gezegd. Dat is nu anders. Wat opvalt zijn de vele initiatieven die worden ontwikkeld om anderen te helpen, een hart onder de riem te steken of te bedanken. Op Radio 2 vroeg men musici om binnen een paar uur tijd voor een bepaalde doelgroep een liedje te schrijven. Wat een prachtige liedjes leverde dat op!



Alain Clark was de eerste die een ontroerend liedje aanleverde voor de mensen in de zorg met de titel "deze is voor jou", als dank voor alle goede zorgen. Maar ook met het advies om goed voor zichzelf te zorgen en om hulp te roepen als dat nodig is. Een ode aan de zorg ... voor jou ...

<https://www.youtube.com/watch?v=YoKRYdXokpg>

Hoe was het ook alweer? Zorg goed voor jezelf en let een beetje op elkaar!