

Zondag

Alweer een zondag, de vierde sinds de start van de coronamaatregelen. De zondag is een dag waarop je dikwijls iets anders gaat doen dan op de overige dagen van de week. Dat was ooit een stuk duidelijker dan tegenwoordig: maandag wasdag, dinsdag strijkdag, woensdag gehaktdag, donderdag poetsdag, vrijdag visdag, zaterdag klusjesdag, zondag kerkdag ... wat een heerlijk gestructureerd programma!



Maar waarom eigenlijk *woensdag gehaktdag*?

Men zegt dat het te maken heeft met het vervoer vanaf het abattoir naar de slager. Op maandag werd de koelcel gevuld, op dinsdag werd uitgebeend, op woensdag werd worst gemaakt en gehakt gedraaid. Dus woensdag gehaktdag (en soms donderdag ook).

Zondag, kerkdag, rustdag, daar houden we ons niet zo strikt meer aan. Er is altijd wel iets te beleven in het land, alleen nu even niet en dus tijd voor andere zaken.

Relax

Er zijn altijd foto's die een plekje in Square Front niet halen, een kwestie van keuzes en plaatsgebrek. Er zijn ook foto's die misschien wel een keer gepubliceerd zijn maar best nog een keer gezien mogen worden zoals de plaatjes hieronder.



Classic
Salon
Antwerpen
2016



Dan is er nog wat tijd over voor een *Song around the world*, een kijkje in de muziekwereld van verschillende culturen. Laat u [hier meeslepen door exotische klanken](#) en beelden en geniet in alle rust van uw zondag.

Intussen wordt er nagedacht over wat we u morgen kunnen aanbieden. Er zijn leden die met ons meedenken en bijzonder materiaal aanleveren. Wat denkt u van Brooklands? Volgens kenners een uniek circuit met een boeiende geschiedenis. We houden u nog even in spanning. Morgen is het maandag, blijf vooral gezond!