

Gezellig ...

Donderdag 23 april 2020, ergens in de bossen bij Doorn. Een grote boomstronk deed dienst als tafel, koffie met gebak, een glaasje witte wijn, een toastje.



Anderhalve meter afstand en gelegenheid genoeg om van gedachten te wisselen over onze vriendenclub, MGTTO en hoe we met de leden in contact kunnen blijven. Patrick Roosen, Peter van den Heuvel en Geert van Gessel waren erbij. Natuurlijk ging het ook over de evenementen die geen doorgang konden en kunnen vinden. De kersenbloesem in de Betuwe is bijna uitgebloeid en dat betekent dat de

kersen aan de bomen verschijnen. Wat jammer dat de 10^e kersenrit er naar alle waarschijnlijkheid niet zal komen. Mocht zich toch een mogelijkheid voordoen, dan houden we die natuurlijk niet voor onszelf, maar laten het u weten!

Het onderonsje in de bosrijke omgeving van Doorn trok nogal wat aandacht, zeker de drie MG's maar ook de happening rondom de boomstronk. Een dame die de drie heren passeerde, riep vrolijk: *wat een beauties* en voegde er snel aan toe dat ze wel de auto's bedoelde. Dat viel een beetje tegen.



Gezellig, was het woord dat we niet één, niet twee, maar wel tien keer van voorbijgangers hoorden. En dat was het dan ook, gezellig ...

Misschien een idee om iets dergelijks te organiseren met 1 of 2 clubgenoten om op die manier een beetje te ontkomen aan wat men al de "ophokplicht" is gaan noemen. We komen daar nog wel een keer op terug. Mocht u er op uitgaan, geniet ervan!