

Vrouwen

Een onderwerp dat nog niet eerder in de dagelijkse blogs ter sprake is gekomen. Er valt uiteraard van alles over te zeggen. We gaan ons niet verliezen in allerlei gemeenplaatsen of u een Top Tien van verschillen aanbieden. Mannen en vrouwen nemen dezelfde wereld op een heel andere manier waar. Lijkt me goed om het daar even op te houden.



Dat brengt ons wel op het telefoongesprek dat voorzitter Patrick had met **Peter Agterberg**. In dat gesprek gaf Peter aan dat zijn vrouw niet vaak meegaat naar MGTTO-ritten omdat daar “de mannen alleen maar praten over MG’s” en dat geeft natuurlijk van alles te denken over de verschillen.

Eind jaren zestig had Peter een lief meisje ontmoet uit de omgeving van Bunnik. Hij zelf woonde in Utrecht, maar kwam regelmatig in Bunnik waar toen een MG TC in een straat stond. Dat type was voor hem in die tijd iets te hoog gegrepen en uiteindelijk kocht hij eind jaren '60 een MGA die nog niet op kenteken stond. De MGA onderging een totale *make over* qua kleur, werd knalgeel en

uiteindelijk verkocht voor HFL 2500,--. Toen Peter Abraham tegen kwam (50 jaar oud werd) kocht hij een MG TD die hij 21 jaar heeft gehad. Toch bleef zijn liefde voor MG bestaan, in het bijzonder voor een “M” (zie de foto).

Met veel plezier ondernam hij een zoektocht in Engeland en kwam in de buurt van Oxford een exemplaar tegen. Tijdens de proefrit stond hij doodsangst uit; de eigenaar had er flink het gas op. Er was echter ook nog een exemplaar bij een garagebedrijf in de buurt van Nutley. Peter was verkocht, maar zei tegen de garagehouder dat hij er nog wel op terug zou komen. Eenmaal thuis bleek hij verliefd op dit exemplaar en uiteindelijk heeft hij de auto in 2018 in zijn bezit gekregen. Met de hulp van een overbuurman heeft hij de auto naar Nederland kunnen halen en hij is er dolgelukkig mee.

Op de vraag of zijn vrouw het ook leuk vindt, zei Peter: *mijn vrouw gaat zelden mee met ritjes van de club, omdat de mannen alleen maar over hun MG's praten.*

Hopelijk breekt er straks weer een mooie tijd aan, zodat we weer met z'n allen het asfalt op kunnen. De volgende opmerking is volledig voor rekening van de voorzitter: beste heren/vrienden van de MGTTO-club, neem je vrouw mee naar de regionale en landelijke ritten en besteedt meer aandacht aan onderwerpen die ook de dames aanspreken.



Wat is nu de moraal van dit verhaal? Waarschijnlijk dat er altijd verschillen zullen zijn, tussen man en vrouw, maar ook tussen man en man, vrouw en vrouw. Beleef de wereld dus gewoon zoals je wilt, maar blijf vooral gezond!