

Ophokplicht



Kiek is goed jongens, zien we het goed?

Mensen zitten opgehokt....

We hebben het eerder al even genoemd, de *ophokplicht*, tot nu toe alleen bekend uit de pluimveewereld. Maar wat betekent het voor mensen om thuis te moeten blijven?

Er worden grapjes over gemaakt, zoals via deze foto, misschien maar goed ook, want lachen helpt. Er worden allerlei goede adviezen gegeven over hoe je in conditie blijft, wat je moet eten, hoe je een relatiedip moet voorkomen, hoe je de tijd moet indelen voor je kinderen en voor jezelf. Allemaal prima adviezen, denk ik, maar de praktijk is dikwijls toch een beetje anders. En zeker als je geen tuin tot je beschikking hebt, dan moeten de muren soms toch wel op je afkomen.

Een rit in je MG kan een beetje helpen. Dat bewijst het verhaal van Pim Dorrestijn (die ons overigens ook bijna alle bijbehorende illustraties heeft toegestuurd).

Het was donderdag 23 april heel mooi weer en dus de hoogste tijd om de L1 uit de winterslaap te halen. Hier in het wilde westen (omgeving Alkmaar) is dat niet zo eenvoudig. Het erf bij het huis is niet groot genoeg om de auto uit te laten en dus de weg op.

Ik had de beelden van het TV programma, Friesland van boven, (dagelijks op Omroep Friesland van 21.30 tot 22.00 uur) in gedachten maar die rust bleek in onze nabije omgeving ver te zoeken.

Er was veel verkeer en de manier van rijden van menigeen, geeft weinig hoop voor de toekomst.

Nu ben je met een oldtimer altijd al een beetje de underdog, althans zo ervaar ik het. Om een wat rustiger rijomgeving te bereiken moet ik minstens 16 verkeerslichten en verkeersremmende obstakels nemen. Met een auto van bijna 87 jaar oud is dat geen geringe prestatie en het ongeduld van de haastige meute achter je draagt ook niet bij tot een rustig ritje.

Toch is het gelukt om de jagende meute te ontvluchten en de prachtige polders ten oosten van Alkmaar te bereiken. Heerlijk rustig toeren door de Schermer en de Mijzerpolder. Onderweg een fantastisch broodje haring gescoord en dat dan geconsumeerd met een fraai uitzicht op een groene weide met een groep dartelende lammeren. Dat is dan zo'n dag die veel te snel om is.

Oh ja, de auto was blij om dat mee te maken en sprong bij de eerste start meteen aan en dus werd het toch een hele mooie rit.

Blijf gezond en houd moed,
Pim

Morgenavond moet de vuilnisbak buiten gezet worden, Ben nu al aan t verzinnen welke jurk ik aantrek voor dit uitje

