

Marque of Friendship

Wie van jullie heeft het nog niet meegemaakt: je komt met je MG ergens aanrijden en zoekt een parkeerplaats. Een behulpzame bewonderaar zet zijn auto alvast weg omdat hij toch wil vertrekken en laat jou zijn plaats innemen. Of je staat even ergens stil en er komt iemand aangerend en zegt: mooie auto, ik heb er ook zo een gehad. Tijdens het rijden met een MG oogst je dan ook (meestal) bewonderende blikken en MG-rijders onderling knippen met hun lichten of steken een hand op. MG, the Marque of Friendship.”

Arie Alleleijn weet er alles van, gezien zijn ervaring met de MG Club Arizona. Ook Arie kreeg een onverwacht telefoontje van de voorzitter, die het volgende optekende:



Arie is één van de Nederlanders, die net over de grens in België woont ,zie zijn mooie stulpje in een rustige bosrijke omgeving. Naast zijn passie voor MG heeft Arie sinds zijn pensioen nog een andere hobby en dat is het verbouwen c.q. opknappen van zijn boerderijtje.

Zijn zoektocht naar een klassieke auto begon in het MECC in Maastricht. Oorspronkelijk ging zijn gedachte uit naar een Jaguar XK 120/140. Tijdens het *proefzitten* in de Jag bleek dat gezien zijn lengte (1,88 meter) deze bolide toch niet voor hem geschikt was. Hij kwam er wel in maar had moeite om er weer uit te komen.

Niet getreurd, want naast de stand waar de Jaguar stond, fonkelde een mooie MG TC.

Met de mogelijkheid om aanpassingen te maken aan de stoel door de verkopende partij, is Arie gezwicht voor ons mooie merk en type. Sinds 2002 is de MG TC (ivory white) totaal gerestaureerd. Arie is ook nog in het bezit van een Citroen uit 1929 (pick-up).

Een bijzondere ervaring heeft Arie gehad toen hij in contact kwam met de voorzitter van de **MG Club in Arizona**. De (van oorsprong Nederlandse) echtgenote van deze man was naar Nederland gekomen om te zien waar haar vader was gesneuveld.

Deze ontmoeting staat uitgebreid beschreven in het artikel *My MG-TC Experience* in “The official newsletter of the Arizona MG Club” (pag. 15). Het artikel wordt besloten met het advies: *draag altijd je MG-kleding, je weet nooit wat er zal gebeuren*. De Arizona nieuwsbrief hebben we separaat geplaatst. Stay safe ...