

## Hier weer een filmpje

Wegens succes verlengd ... zo wordt in een bioscoop bijvoorbeeld een film nog wat langer vertoond. De bioscopen worstelen nog met de anderhalve meter afstand, dus is een film van internet een mooi alternatief. Dat dacht ook Teun Berserik die ons voor de tweede keer een filmpje stuurde en het voorzag van zijn opmerkelijke commentaar. Veel kijkplezier!



Dag jongens en meisjes,

Hier weer een filmpje van het altijd weer zo boeiende net. Een filmpje uit 1962 dit keer.

Velen van jullie zullen het wel kennen, maar in deze enerverende tijd kan het geen kwaad er nog eens naar te kijken omdat tempo en beeld jullie terugvoeren naar een tijd waar we stiekem nog wel eens naar terug verlangen.

Gaat het over MG?

Ja, nee, bijna.

Een Morris Bullnose speelt hier de hoofdrol.

En zoals jullie weet, is dat tenslotte toch de oermoeder van het door ons zo aanbeden merk. En ja, toch, er komen MG's in voor. Een VA en een TA. Maar helaas in jammerlijke staat en het zou een wonder wezen als ze gered zouden zijn. Maar wie weet. Wie weet. MG's wegen zijn ondoorgrondelijk.

Het filmpje is zo nostalgisch dat het bijna gevaarlijk is! In Engeland behoort het in kleine kring van fijnproevers tot de cultfilms. Eind jaren '60, begin '70 werd het gebruikt als testfilm voor het afstellen van de kleuren TV en het schijnt dat menigeen na het zien van deze beelden tot de oudere auto-hobby is bekeerd.

Let in de eerste minuten vooral op wat er op de sloperij te zien is. De MOT was nog maar net van kracht, zodat menig oud autobeeestje verdween naar die grote parkeerplaats waar nog nooit iemand van is teruggekomen. De VA was toen nog maar 25 jaar. Veel te jong om te sterven.

Het was in die tijd gewoon om het te slopen voertuig eerst maar eens in de fik te steken, om zich te ontdoen van de niet metalen onderdelen, zodat er altijd dikke rookwolken boven een autosloperij hingen, wat aan het beeld in deze film een apocalyptische sfeer toevoegt. Milieuvervuiling? Ach ja, in onze jeugd hadden we nog helemaal geen milieu.

Wat nog meer.

De stofzuigerspuit!

Roept dat geen herinneringen op?

Ik durf u niet te verklappen hoe vaak ik dit filmpje al bekeken heb, maar iedere keer zie je weer iets nieuws. Bijvoorbeeld dat de jongeman in kwestie de startslinger juist hanteert; namelijk niet draaien, maar alleen omhoog trekken met de duim NAAST de wijsvinger. T Ford liefhebbers met een gebroken pols zullen wel weten wat ik bedoel.

Enfin, kijk en geniet, weet jullie weer hartelijk gegroet door Teun B.

<https://www.youtube.com/watch?v=S2IVR59V1bo>

En voor meer informatie:

[https://en.wikipedia.org/wiki/The\\_Home\\_Made\\_Car](https://en.wikipedia.org/wiki/The_Home_Made_Car)