

Met een zachte “G”

Wanneer de voorzitter aan **Jos Rooswinkel** vraagt hoe hij in contact is gekomen met het merk MG en waarom hij gekozen heeft voor een TD, valt hem een zachte “G” op. Jos is dan ook lid van MGTTO Regio Zuid en vertelt aan Patrick zijn verhaal.



Als 16-jarige jongen zag Jos bij een garage in Roermond een TD te koop. De eigenaar van de TD was een jonge knul. Achteraf bleek dat hij het geld nodig had omdat hij zijn vriendinnetje zwanger had gemaakt. De garage wilde de TD eigenlijk niet verkopen maar zelf houden om er later goed geld voor te kunnen vragen. Jos kocht de TD uiteindelijk voor Hfl.800,--

Op het moment, dat hij de TD uit de showroom wilde rijden, bleek dat hij niet liep. De garage had iets met de bougies gedaan, misschien wel eruit gehaald, wie zal het weten? De TD had een “rechts” stuur, maar Jos wist dit zelf om te bouwen naar een “links” stuur. Jos moest na zijn diensttijd in Arnhem de TD moest hij verkopen omdat hij aspiraties had om een eigen bedrijf te starten.

Uiteindelijk na jaren viel zijn oog wederom op een mooie TD uit Canada. Met deze TD heeft Jos mee gedaan aan de rally van Den Haag naar Beijing in China in 2012. Hij blies tijdens de rally in Polen zijn motor op, maar Jos zou Jos niet zijn als hij niet binnen 24 uur een andere motor wist te organiseren, die vanuit London in Warschau werd afgeleverd. Daarna meteen gas erop! Zo heeft hij de rest van het rally gezelschap weten in te halen In Rusland.

Het stof uit de woestijn is nog steeds voelbaar en zichtbaar op de TD en Jos kan met recht trots zijn op zijn ervaring met ons mooie merk en op zijn TD natuurlijk.

In zijn actieve zakenleven had Jos een horeca groothandel, maar nu, naast zijn passie voor MG, kun je hem ook in de zuidelijke landen van Europa tegenkomen, genietend in zijn motorboot op de Middellandse Zee.

Over de rally The Hague – Beijing heeft u ook kunnen lezen in MGTTO-blog 19.

Blijf gezond!

