

Moederdag

Vandaag is het moederdag, *een goede dag voor de winkeliers*, zei mijn moeder altijd. En daarna: *ik heb liever dat het iedere dag moederdag is en dan zonder cadeautjes*. De bloemisten zaten aan het begin van de coronacrisis al op rozen, dat zal nu wel niet veranderd zijn.



Waarom iets vertellen over moederdag?

Wel, eerder (in blog 34) werd gesproken over mannen en vrouwen. De voorzitter adviseerde mannelijke TTO-ers zelfs om gespreks-onderwerpen aan hun vrouwen aan te passen.

Vandaag, op moederdag, een eerbetoon aan alle vrouwen die op een of andere wijze met auto's te maken hebben. En dat zijn er nogal wat ... te beginnen met ons eigen *eerste meisje op de LTS* (SF 2016/1), Rosemarie Habraken, automonteur.



Rosemarie: op school en thuis met haar MG

Een eerbetoon ook aan onze vrouwelijke leden, het zijn er bijna 10, maar ook aan Bertha Benz, die beschouwd wordt als de eerste automobiliste in de door haar man, Carl Benz, uitgevonden eerste auto met benzinemotor. Een eerbetoon aan vrouwelijke coureurs over wie in SF 2009/2 al werd geschreven, aan de Dancing MG Daughters (speed, beauty and style) van Captain George Easton. En tenslotte een eerbetoon aan alle vrouwen zonder wie MGTTO niet zou bestaan: de vrouwen die hun mannen de faciliteiten bieden voor het rijden in zo'n bijzondere MG.

Mooie moederdag!

