

Het is zover



Het is zover, het is gestopt, het eeuwige jagen, het vervuilen, het uitputten van de aarde.

Het is zover, de hemel is blauw, blauwer dan ooit, kijk naar die hemel, geen strepen in de lucht.

Het is zover, massaverplaatsing en toeristenhysterie gestopt, ruimte voor vogels, bomen, ruimte voor stilte ...

Eén dezer dagen viel mijn oog op de bovenstaande tekst. Het viel op omdat het aangeeft wat er soms in mijn hoofd (en in dat van anderen?) omgaat.

Ineens is het jachtige leven gestopt, plotseling zitten we noodgedwongen lange tijd alleen of met anderen thuis. Een nare situatie voor veel ondernemers maar misschien toch een wake up call: alles moet kunnen, maar moet het allemaal wel zo?

Vandaag is het zondag, ooit bestempeld als “rustdag” maar sinds jaren lijkt de rust op zondag ver te zoeken. Supermarkten worden op zondag net zo druk bezocht als op een dag door de week. Overvolle stranden, bossen, pretparken en dierentuinen: ze zijn even niet denkbaar.

Elke eerste zondag van de maand is bij MGTTO bestemd voor het houden van een landelijke rit. Het ziet er naar uit dat de prijswinnaars van 2019 hun prijs in 2020 zullen behouden.



Omdat we met niet meer dan twee mensen in openbare ruimtes bij elkaar mogen zijn, gaan onze ritten voorlopig niet door. Het plaatsen van blogs op de website is een middel om toch onderling wat contact te houden. In die blogs zult u ook MGTTO-leden voorbij zien komen. Via een (voor leden onverwacht) telefoontje van een bestuurslid laten we u kennismaken met iemand die u misschien nog niet kende. Op onze website vindt u de ledenlijst, voorzien van e-mailadressen en telefoonnummers: voor als je zelf met iemand contact wilt opnemen.

Binnenkort publiceren we het resultaat van het eerste telefoontje. Tot die tijd, zorg voor jezelf en let een beetje op anderen!