

Challenges



In een ver verleden ontving ik van een gulle, anonieme schrijver een brief, waarin mij *geluk* werd toegewenst. Geluk dat mij per post ten deel zou vallen wanneer ik de brief (een aanbieding van positieve energie) binnen vier dagen naar 20 mensen zou doorsturen. Voorbeelden van gelukkigen waren bij de brief gevoegd plus een waarschuwing voor desastreuse gevolgen als je de keten onderbrak.

Pff, heb ik toch nog geluk gehad!

Onlangs kreeg ik het verzoek om deel te nemen aan een *culturele challenge*. En jawel hoor, of ik een zinvolle gedachte of een gedicht naar één genoemde persoon wilde sturen, als steun in deze coronatijd. Op zich was dat nog te doen, maar vervolgens ... of ik het verzoek nog naar 20 vrienden wilde verzenden. Nu is het vinden van zoveel vrienden al een challenge op zich, ik heb het geprobeerd, maar helaas. Ook geen enkel gedicht ontvangen en voor de zinvolle gedachte blijf ik maar bij mezelf.

Toch zijn er ook leuke challenges zoals elke dag een blog schrijven bijvoorbeeld of 100 dagen lang een mooie macrofoto maken en die op Facebook of Instagram zetten. Dan zie je pas echt hoe mooi de wereld eigenlijk is ...



Deze keer even geen auto's, zelfs geen MG's maar met een ander oog (van heel dichtbij) kijken naar de wereld om je heen. We kijken allemaal anders naar de wereld, maar vandaag .. zien we hier allemaal hetzelfde.

"Lach en de wereld lacht terug"

Foto credits: Alex

