

Toekomstmuziek

De kranten staan er vol van: berichten over geweld, misdaden, over mensen die dagenlang overleden in hun huis liggen omdat zij door niemand worden gemist. De wereld wordt steeds kundiger, maar ook gekunsteld, kunstmatig. De ontwikkelingen op het gebied van techniek gaan volop door en veel wordt door technische hulpmiddelen vervangen. Zijn we het er al over eens? Gaat de wereld ten onder aan milieuvervuiling, aan techniek of ...



Wat is eigenlijk de toekomst van de wereld? Sommigen gaan ervan uit dat computers zo geavanceerd zullen worden dat ze de mens kunnen evenaren, de mens ooit zullen vernietigen omdat ze diens taken volledig zullen overnemen. Zelfs het nabootsen van emoties zou mogelijk zijn en dus zou de mens zichzelf op termijn overbodig maken.

In een conference sprak Paul van Vliet over de uitstervende soorten van het menselijk ras: de laatste kleine kruidenier, de laatste Nederlandse maagd. Straks wordt daar *de laatste echte mens* aan toegevoegd, een bezienswaardigheid, een soort antiek apparaat. Bij het zien daarvan verschijnt waarschijnlijk een meewarige glimlach op het gezicht van de computermens (als dat kan tenminste). De echte mens zal niets zijn in vergelijking met de high tech wezens die de aarde zullen bevolken.

Laten we hopen dat het nog heel lang zal duren voordat een dergelijk toekomstbeeld realiteit wordt. Laten we blij zijn dat we nog kunnen mopperen over aangebrande aardappels en spruitjes, dat we niet naar een stopcontact moeten lopen voor onze "voeding", dat we gewoon boos kunnen worden, kunnen lachen en huilen, dat we nog echt zijn ... en kunnen rijden in van die antieke wagentjes, waar je nog steeds je handen aan het stuur moet houden, waar geen computer aan te pas komt.



DRIVE SAFE, STAY SAFE ...