

## Opa's en Oma's

Altijd gezellig als kinderen en kleinkinderen even op bezoek komen, maar hoe gaat dat dan als je thuis moet blijven, juist om opa's en oma's te beschermen?

Wat een mogelijkheden biedt de moderne tijd dan toch: facetimen, skypeen, mailen, whatsappen en bellen. Internet staat voor niets!



En wat doet de wereld nog meer voor opa's en oma's? Kaartjes (een plukje geluk op de deurmat genoemd), gratis bloemetjes, boodschappen halen, eten koken, muziek maken, zwaaien ... en clowns in opleiding langs tehuizen sturen, ter vermaak waaronder het soppen van ramen. Dat vond een bewoner iets minder leuk omdat het sop (gelukkig maar even) zijn uitzicht belemmerde.



Onze eigen "oudjes" doen het prima. Een fraai artikel over MGTTO (de vriendenclub) is verschenen in Great British Cars nr. 56 waarvan u hier de voorpagina ziet.

Met en over Patrick, Michiel, Peter, Pim en Martin en hun diverse MG-verhalen. Wat een mooie PR voor MGTTO.

Bekijk de [informatie via deze link](#).

Het artikel kan nog niet geplaatst worden maar het tijdschrift (voor de liefhebbers van het Britse vakmanschap) is in diverse winkels verkrijgbaar. Misschien wil iemand het even voor je halen?

Morgen zijn we er weer. Tot die tijd: zorg goed voor jezelf en let een beetje op anderen!