

TD door Lenie

Onlangs hield de voorzitter weer een telefonisch interview en wel met MGTTO's *jongste lid*, te weten **Willy Laarakkers**. *Jongste* weliswaar in de zin van: pas een aantal weken lid van onze vriendenclub.

Willy vertelde dat zijn passie voor het merk MG door zijn vrouw Lenie is gekomen. Zij zag ooit een MG bij de buurman staan. De eigenaar van de TD was een echte liefhebber en wilde dus de auto vooralsnog niet verkopen. Maar ... de aanhouder wint en uiteindelijk werd de koop gesloten en sinds 25 jaar is Willy in het bezit van deze TD uit 1952.



Een jaar of 17 heeft dit beestje stilgestaan met een laag stof erop, dus na het afstoffen van de TD, het oppompen van de banden en uiteindelijk het controleren c.q. repareren van de remmen, zoeven Willy en Lenie van tijd tot tijd over 's lands wegen.

Willy heeft in zijn dagelijks werk loonwerk gedaan, waarbij ook het verbouwen en veranderen van

machines. Later is hij in het grondverzet en recycling terecht gekomen. Inmiddels heeft hij zijn bedrijf overgedaan aan de jongere generatie Laarakkers.

Naast zijn passie voor MG is Willy actief in een vereniging, die zich bezighoudt met historische grondverzetmachines en vervult daar ook een bestuursfunctie.

Tot slot is het leuk om te vermelden, dat Willy ook lid is van de MGCC en i.v.m. een technische uitdaging door hen doorverwezen werd en op die manier in contact kwam met MGTTO. Hij ervaart zijn "korte" lidmaatschap alsof hij in een warm bad stapt.

