

Opa- en Omadag

Gisteren was het *Wereld Fietsdag*, een dag uitgeroepen door de Verenigde Naties, een dag waarop wereldwijd de fiets en het fietsen wordt gepromoot door middel van allerlei activiteiten, die erop gericht zijn de fietscultuur in de samenleving te stimuleren. Niet dat ik er veel van gemerkt heb.

Zo bestaan er nog veel meer bijzondere dagen, Wereld Klompvoetdag bijvoorbeeld, maar ook *Opa- en Omadag*, om grootouders en overgrootouders in het zonnetje te zetten. En vandaag, op 4 juni, is het zover!



Mochten opa en oma buiten de boot vallen op *moederdag*, *vaderdag* of op *De dag van de ouders*, dan is nu een herkansing mogelijk. In de Verenigde Staten overigens wordt *Grandparents Day* begin september pas gehouden en in Italië vindt *Festa dei Nonni* plaats op 2 oktober.

Goed, vandaag is het dus *Opa- en Omadag* in Nederland. Daarnaast is het de dag waarop in 1798 de grootste vrouwenversierder aller tijden is overleden: de Venetiaan Giacomo Casanova, wie kent hem niet ...

Wellicht vraag je je nu af waar al die “wijsheid” vandaan komt? Wist je dat er zoiets bestaat als een **Wereld Feesten Almanak**? Een website waar van alles te beleven valt: nationale en internationale verhalen, sprookjes, feestdagen en weetjes over de dag van vandaag. Niets voor niets vind je die website onder www.beleven.org

Een mooie dag dus ook voor: **a tribute to our “grandfather” MG Old No. 1**

Of moet het “**grandmother**” zijn? Hoe dan ook: de auto werd in 1925 gebouwd om in dat jaar deel te kunnen nemen aan de Lands End Rally (UK).

Oorspronkelijk was de kleur van de auto grijs met een octagon op de zijkant.



Happy “whatever day” to you, maak er een mooie dag van en waar en wanneer dat kan: enjoy your MG.

Marque of Friendship.