

Wat gebeurt ...?

Het bovenstaande is volgens mij een uitdrukking uit een tv-serie, misschien uit *Jiskefet* met Herman Koch? Deze uitdrukking, waar hij dan ook vandaan komt, is op één of andere manier blijven hangen. Er zou moeten staan: "wat gebeurt er" maar dat klinkt minder leuk.



? Toen ik de "kijkcijfers" van onze website bekeek, kwam het dan ook direct naar boven: **wàààt .. wat gebeurt?**

Op de vrijdag voor Pinksteren stond de teller plotseling op 79 (wat al een behoorlijke stijging betekende).

Maar op de dag erna, de zaterdag voor Pinksteren, werden er maar liefst 116 bezoekers gemeld, en op 1 juni 134: **wat gebeurt?** Dat moet met Pinksteren te maken hebben, want in de dagen daarna zakte het weer en wel aanzienlijk.

Bij toeval ontdekte ik in die tijd twee ongebruikelijke bezoekers: uit Pretoria en uit Ho Chi Minh City. Dat is wel iets verder weg dan Amsterdam, Rotterdam, Waalwijk of Beneden-Leeuwen.



Wat gebeurt?

Dat dacht misschien ook **Piet Deurloo** op het moment dat hij gebeld werd door voorzitter Patrick.

Piet Deurloo is al 51 jaar lid van onze vriendenclub. (oudste lid qua jaren lidmaatschap), de club waarin hij zijn sporen heeft verdiend. aangezien hij ook een aantal jaren secretaris is geweest.

Piet kwam in contact met MG toen één van zijn klanten een MG TD uit 1952 had staan en deze wilde verkopen omdat hij (die klant) een nieuw bedrijf wilde starten en dus geld nodig had.

Piet heeft in zijn actieve werkbare leven een autoschade-/herstelbedrijf in Den Haag gehad.

In de loop der jaren zijn er diverse MG's in zijn leven geweest, zoals een YB (die nu eigendom is van Vivian Vleeshouwers, voorzitter van de MGCC. Ook had hij een V8, maar daar nam hij snel afscheid van omdat deze te vaak door motorpech stil kwam te staan.

Ooit heeft hij eens een Triumph Herald Cabrio aangeschaft en deze is nog steeds in de familie.

Piet doet 2x per week aan conditietraining en geniet van zijn MG TD waarmee hij regelmatig het asfalt opzoekt.

