

Ohltaimuh

Wat mooi dat er zoveel mensen meedenken en naar aanleiding van de blogs een foto, een tekst of een filmpje insturen. Dat inspireert dan weer tot het vinden van een onderwerp voor een volgend verhaal. Onlangs werden de *Tien geboden voor het publiek* gepresenteerd met daarin alles wat je voor je oldtimer niet wilt.

De roots van de vereniging liggen in Den Haag (u weet wel, die stad achter de “duinuh”) en toen bleek er ook nog een elfde gebod met een Haags tintje bij Pim Dorrestijn op de plank te liggen: *Gij zult mijn voiture geen **Ohltaimuh** noemen*. Wel “effuh toevoeguh” ...



De band van MGTTO met Den Haag is jong vergeleken met de eeuwenoude band van Den Haag met het voormalige Nederlands-Indië. Voor de Tweede Wereldoorlog brachten duizenden koloniale ambtenaren en andere 'Indischgasten' er hun verlof door. Eenmaal met pensioen was Den Haag voor hen een favoriete vestigingsplaats. Tussen 1946 en 1964 kwamen ruim zestigduizend repatrianten en vluchtelingen naar de stad. Ongeveer de helft daarvan vestigde zich definitief in Den Haag. De stad werd dan ook wel “de weduwe van Indië” genoemd.



Over de geschiedenis gaan we het niet hebben (daar is genoeg over gezegd). Wel over **ohltaimuh**s (toen nog nieuw) zoals deze destijds in Nederlands-Indië in gebruik waren. Tempo doeloe, gewoon een mooi plaatje uit een oude tijd.