

Nog effe ...

Terug naar afgelopen zondag, toen we een foto publiceerden van een fraaie Morris Eight uit 1937. De auto werd te koop aangeboden met de opmerking: **selling due to wife not wanting to travel in her .. nog effe ...**

Het onderwerp van deze blog: "**...een geïnteresseerde man en een vrouw die nuktig doorloopt.**" Een uitspraak waar Teun Berserik op reageerde. Maar eerst *nog effe* de tweede foto van de Morris en dan de overpeinzing, van Teun, wat die Morris betreft.



Je vraagt je af wat iemand beweegt om de staat van zijn huwelijk op het wereldwijde web te plaatsen. Dat klinkt naar machteloosheid.

Kijk je naar het voertuig, de originele staat, rek op het dak, het aanhangwagentje, dan krijg je de indruk van een eigenaar die van dromen houdt, tijdreizen en spelen.



En dat wordt afgekeurd.

Toen ik nog TV keek, heb ik ooit eens een aflevering van Doctor Phil gezien, waarin een stel waarvan de man teveel met de hond bezig was.

'Die hond weg, of anders ik weg.'

Je kent dat wel. Waarop Phil antwoordde: *"It's not the dog."* en daarna een veelbetekenende stilte liet vallen.

En zo is het maar net. Het is niet de Morris. Zonder er voor doorgeleerd te hebben, kun je vermoeden dat met de verkoop van de Morris het geluk niet in huis werd gehaald (Teun).

Wel, het is niet de Morris, het is niet de hond. Blijf vooral dromen, tijdreizen, spelen en als je geluk hebt, tref je iemand met wie ja dat kunt delen.

