

Feminisme .. ?

Laten we deze keer een onderwerp nemen waarover uren gepraat kan worden en dan weet je nog steeds niet wat het nu precies is: *feminisme*. Ik heb me er wat in verdiept en kwam werkelijk allerlei soorten feminisme tegen: liberaal, marxistisch, radicaal, post, postmodern, cultureel, anarchistisch, cyber, eco ... allemaal met eigen ideeën. Daarover gaan we de discussie op deze plaats zeker niet aan.

Laten we ons beperken tot de al dan niet stereotiepe cartoons over mannen, vrouwen en auto's waar we, zonder strijd, met een glimlach naar kunnen kijken.



Maar waar gaat het nu eigenlijk over? Over de man, over de vrouw, of gaat het alleen maar over de auto?



Streven naar een volwaardige plaats in de samenleving vanuit een achtergestelde positie. Valt dat ook onder *feminisme*?

Nee, dat heet *emancipatie*!



Voor vandaag zeggen we maar weer

