

:Loevestein

We zijn dit jaar nog niet veel op pad geweest en dan heb je tijd voor allerlei zaken waar je anders niet aan toekomt. Het zoeken van onderwerpen voor een blog bijvoorbeeld, waardoor het lijkt alsof je verder echt nergens meer aan toekomt, maar dat is voor het goede doel ...



Ooit heb ik eens een bezoek gebracht aan Slot Loevestein om te leren hoe Hugo de Groot ontsnapte in een boekenkist. In mijn bezit is ook een geïllustreerde uitgave van *Het Slot Loevestein*, een boek van J.F. Oltmans, een boek met *Het huis van het zeewijf* en andere verhalen.

Maar, verhalen vertellen kunnen wij ook. Daarvoor gaan we terug naar de landelijke meeting van 7 april 1974. Een meeting, begunstigd door een stralend open-kappen-weer, zoals we in Square Front nr. 2 van 1974 kunnen lezen. In een *knusse omgeving* verschenen 23 wagens aan de start: 1x J2, 1x TA Tickford, 3x TC, 16x TD, 2 TF's en ... nog wat alledaagse voertuigen.

Het was een prachtige rit over dijken tussen prachtige bloesembomen door. Rob Oudejans behaalde de tweede plaats en in Square Front werden twee prachtige foto's geplaatst. Je ziet ze hieronder!



De plaatjes zijn helaas niet van hoge kwaliteit, maar ze werden dan ook al in 1974 in Square Front gepubliceerd. Een sfeerbeeld geeft het in ieder geval wel.

Misschien een idee om zelf eens in dit mooie gebied te gaan rijden?

En een bezoek aan Kasteel Loevestein was natuurlijk altijd al mogelijk.

