

Berenjacht

Het zal u vast niet zijn ontgaan, Nederland is in de ban van de *berenjacht*, een spel voor kinderen (en hun ouders) waarbij je op pad gaat om beren te spotten. In België en Australië was het berenjachtvirus al eerder ontstaan, het heeft nu ook Nederland bereikt. En dat is voor kinderen ten tijde van het coronavirus een mooie gelegenheid om naar buiten te gaan en zich niet te vervelen.



Het spel is gebaseerd op het in 1989 verschenen boek van Michael Rosen en Helen Oxenbury. In dit boek wordt door middel van paginagrote aquarellen het verhaal verteld van een vader die met zijn vier kinderen op berenjacht gaat en een echte beer tegenkomt. Op internet vind je vast meer informatie over de berenjacht in jouw omgeving.

Leeuwen, apen en beren op de weg

Als of beren alleen niet genoeg zou zijn, doen we er soms (beetje afhankelijk van de streek waar je woont) *leeuwen* en *apen* bij. De situatie rondom het coronavirus leent zich dan ook goed voor het zien van allerlei problemen.

Onlangs hoorde ik de bekende neuropsycholoog Prof. dr. Erik Scherder zeggen dat hij niet al het negatieve “toekomstnieuws” (de leeuwen, de apen en de beren) tot zich wilde nemen. Bekijk [hier wat Prof. Scherder iedereen wel kan aanraden.](#)

Paardenkracht

We maken er nu toch een beestenboel van, dus een paar PK's kunnen er nog wel bij. De kersenrit van afgelopen jaar leverde een mooi PK-plaatje op maar ook het blad The Motor van mei 1945 liet een verzameling PK's zien.



**Zorg goed voor jezelf en
let een beetje op anderen!**