

## End of the road

Op 15 juni jl. gingen in België de grenzen open en maakte Teun Berserik voor het eerst in drie maanden 's avonds een rit in zijn MG. Wat een prachtige foto leverde dat op, hoewel ... *een foto van niks* (zei Teun) en *zelfs niet geschikt voor een gratis kalender bij de waspoeder* (zei Teun).



*Overlevingskans*, een woord dat in de afgelopen maanden vaak werd gebruikt, de *slecht georganiseerde tombola van het leven*, zei Teun, om daarna over te gaan op iets vrolijks over hetzelfde onderwerp, de overleving van de MG TC.

Kijken we naar de overleving van de MG TC, dan sta je werkelijk perplex. Van de 10.000 TC's rijden er nog een dikke 6000 rond. En dat ligt, zoals we maar al te regelmatig zelf ondervinden, niet aan de technische kwaliteit van het ding.

Er is dus meer aan de hand. Alleen het merk zelf al.

Ga maar na. Zeg je: kijk, daar staat de MG van de zangeres." Dan heb je daar meteen een spannend beeld bij: jazz, lange nachten in zwoele kroegen, mompelende saxofoons... <https://www.youtube.com/watch?v=5HVPyZTTIKI>

Zeg je daarentegen: "kijk, daar staat het Dafje van de zangeres"...dan komt er, in ieder geval bij mij, niet veel meer dan dit opborrelen: <https://www.youtube.com/watch?v=kD86YYuEuIY>  
Het is een aardig onderwerp om later nog eens uitvoerig op terug te komen.

Maar nu een filmpje waarin het einde van de rit het onderwerp is: All roads have to end: <https://www.youtube.com/watch?v=01Z2fqJQ7KM>

Waarin de slachting die in 1960 de MOT in Engeland teweegbracht. En helaas, op 1.53 en 2.04 nogmaals een MG (SA?), zie bijgevoegd screenshot.

Een eigenaardig samenraapsel dit filmpje trouwens. Het eindigt met een autocross in Nederland... 'Sloperij Succes, voor al uw banden'

**Blijf gezond (Teun)**



Heeft u zich laten verrassen door dit "eigenaardig samenraapsel" (niet van het laatste filmpje, maar van deze zo bijzondere bijdrage), dan beloven we nu alvast een tweede blog met nog enkele filmpjes die betrekking hebben op *the end of the road*. Veel kijkplezier nog.