

Aftellen

Gisteren werd het al aangekondigd:

In dit geval het aftellen naar honderd. Hoe je dat doet? Gewoon van 99 naar 100 (of is dat geen aftellen?). In ieder geval gaat het over de *dagelijkse blog* die na de honderdste niet meer dagelijks op de website te vinden zal zijn.

De lockdown is min of meer opgeheven, het aantal *corona-blockers* (zij die er niets van willen weten) neemt toe, al lijkt me dat niet de meest gewenste methode om corona de baas te blijven. We gaan weer een beetje gewoon leven, al is het niet helemaal zoals het was. Misschien wordt het ook niet meer zoals het was ...



Wat blijft?

In ieder geval het plezier dat we met onze MG's kunnen hebben, onze website die bij de tijd moet blijven en dus aan een facelift toe is (gaan we over nadenken). Voorzichtig worden ritten en evenementen weer opgestart. De kersenrit mag het spits afbijten en hoe!

Zo'n 70 MG's, verdeeld over twee dagen, zullen de Betuwe op 4 en 5 juli nog mooier maken dan hij (of zij) al is. We zijn benieuwd naar de foto's ... en het weer!

Rechts een foto van langer geleden, een jaar (2016) waarin we volop *kersenpit-spugen* konden beoefenen. Dat gaat dit jaar helaas niet lukken.



Tot de 100e, tot morgen.