

Boeken, boeken en nog eens boeken

Onze laatste praatavond was er één met een thema. Hoewel we deze avonden vaak gekscherend 'een uurtje leuteren' noemen, was de sfeer dit keer anders. De oproep in de vorige nieuwsbrief om een bijzonder boek of tijdschrift mee te nemen, werd massaal beantwoord. En wat is dat leuk om te zien!



Geschiedenis op tafel

De mannen genoten van de meegebrachte lees- en kijk boeken. Van persoonlijke reisverslagen tot zeldzame naslagwerken die je nergens meer vindt. Er doken zelfs tijdschriften op uit 1935. Een grappig besef: onze eigen MG TA (januari 1937) lag toen waarschijnlijk nog als een verzameling losse onderdelen in de schappen van het magazijn te wachten.



Het was geweldig om te zien hoe zelfs een van de heren vertelde dat hij als minderjarigen al met rode oortjes in deze boeken keek. Niet naar de dames (zoals bij leeftijdsgenoten), maar naar de glimmende techniek en de lijnen van een MG. Dat zegt genoeg over het DNA van onze leden!

De 'Woodie' van Peter

Tussen al het leesvoer werd ook verteld over een heel bijzonder project. [Lees verder op pagina 2.](#)

Blik op 2028

Wie bouwt mee aan ons Lustrum?

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 8 maart - waarvan je het volledige verslag binnenkort in de Square Front kunt lezen - ging de blik alvast een flink eind vooruit. In 2028 viert onze club namelijk een mijlpaal van jewelste: ons 60-jarig jubileum!

Sinds de oprichting in 1968 is er veel gebeurd, en dit droomjubileum willen we natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan. Maar een feest van dit kaliber organiseer je niet in je eentje. Zoals het gezegde luidt: vele handen maken licht werk. En zeg nu zelf, wat is er leuker dan samen met andere liefhebbers iets neer te zetten waar we over tien jaar nog over napraten? Enrico Baak heeft zich tijdens de ALV al spontaan gemeld en staat te popelen om te beginnen, maar hij kan nog wel wat versterking gebruiken vanuit onze regio. Heb jij creatieve ideeën of vind je het gewoon leuk om je steentje bij te dragen?

✓ *Ja ik help graag mee*

Wil je helpen om van 2028 hét MG-jaar te maken? Laat Enrico niet alleen aan de startstreep staan! We geven jouw naam heel graag aan hem door. Meld je aan bij Willem of Gert, of spreek ons aan tijdens de volgende praatavond. Samen maken we er een lustrum van dat de geschiedenis in gaat!

Secretariaat MGTTO

Praatavond

30-4-2026
28-5-2026
25-6-2026
30-7-2026
27-8-2026
24-9-2026
29-10-2026
26-11-2026

We verzamelen altijd om 19:30 uur bij Hotel Eethuys De Wormshoef, Dorpsstraat 192 in Lunteren.

Safety fast!



In memoriam

Ons lid **Henk Broek** is overleden hij was 38 jaar trouw TTO-lid. Rond 2000 heeft hij samen met Bert Nijhof en Cees Spelt onze regio Oost opgericht en de regio tot een volwaardige vertegenwoordiging uitgebouwd binnen de TTO-club. In 1995 kocht hij zijn MG M bj. 1929 in Engeland, dit verhaal beschrijft hij in geuren en kleuren op pagina 70/71 van het TTO Jubileumboek. Dat hij, geholpen door zijn brede technische kennis, tot in de perfectie kon restaureren blijkt wel uit het eindresultaat. Datzelfde gold ook voor zijn TC. Hij heeft er veel mee gereden niet alleen tijdens club activiteiten maar ook vele malen de Elfsteden-rit, van ruim 200km, uitgereden wat voorwaar een prestatie is.



We zullen de technische adviezen van deze stille kracht gaan missen!
Peter van den Heuvel

Vervolg pagina 1

Peter is namelijk druk bezig met een boek over zijn eigen wagen: een omgebouwde SA. Een 'Woodie' met een prachtig houten carrosserie die altijd veel bekijks trekt. Peter zou Peter niet zijn als hij er niet een persoonlijke twist aan gaf. Bijzondere tekeningen sieren de tekst. Hij zal er graag over vertellen. Maar voorlopig moeten we wachten tot zijn boek ook gedrukt is. Dan organiseren weer een thema-avond zodat iedereen het zelf kan bewonderen.

Deel je verhalen!

We hebben de leden echt gemist die er dit keer niet bij konden zijn; we weten zeker dat er in de regio nog veel meer verborgen parels in de boekenkasten staan.

De geluiden waren dan ook unaniem: "Ik heb thuis nog veel meer, ik neem volgende keer weer wat mee!" Heb jij ook iets bijzonders in de kast staan? Een uniek tijdschrift, een oud instructieboekje of een verslag van een onvergetelijke rit? Wacht niet op een officiële oproep, maar neem het gewoon spontaan mee naar de volgende praatavond.



Niets is leuker dan samen kijken naar de verhalen op papier terwijl de verhalen aan tafel loskomen. Graag tot de volgende keer, dan drinken we een bakkie samen om weer te genieten van elkaars verhalen!

groet Carrien

De Kunst van de Radiateur

Op **vrijdag 17 juli** zijn we uitgenodigd bij Hartgers Radiateurs in Zutphen. We duiken die middag in de wereld van koelsystemen. Chris, die er echt alles van weet, laat ons zien wat er allemaal komt kijken bij het reviseren en onderhouden van radiateurs, zodat onze auto's ook tijdens warme zomerritten het hoofd koel houden.

Datum: **17 juli 2026** Tijd: **14:30 uur (+/- 2 uur)**

Waar: **Oude Touwbaan 18-20, 7205 AS te Zutphen**

Inschrijven kan via de volgende link:

[ik_kom_ook](#)

Twijfel je nog noteer dan in ieder geval de datum alvast met dikke stift in de kalender! Veel plezier alvast met de voorpret voor deze interessante middag!

Groet Gert



Safety fast!