



Het zal je maar overkomen!

Het was op een woensdag in oktober dat een clublid van de MG Car Club Antwerpen in zijn MG TD van 1952 naar huis toe reed. Op zijn gemakje, hij had tenslotte een paar pilskes op. Hoe het gebeuren kon, daar is men nog mee bezig, maar het is een feit dat een wat oudere kapelaan uit Monnikenmoeren, een plaatsje in de buurt van Lisserwege, de kleine achterlichtjes van de MG niet opmerkte. Een enorme klap was het gevolg! De boel vloog in brand en het duurde wel tot de andere dag tot 09.15 uur, dat de brandweer, die in grote getalen was uitgerukt, de brand meester was. Gelukkig zijn er geen gewonden gevallen. Alleen was de materiële schade zeer aanzienlijk.

Het is door het kordate optreden van de lokale brandweer, dat de voorkant van de klassieke MG TD vrijwel geheel ongeschonden uit de brand is gekomen. De foto's die door de bewoners van de aangrenzende percelen zijn gemaakt, spreken voor zich.

De brandweer dacht op die donderdagochtend dat zij behoorlijk op tijd thuis zouden zijn. Helaas voor hen kregen zij nog een noodoproep. Gelukkig voor de brandweer hoefden zij niet heel ver te rijden naar een eenzijdig ongeluk van de intercity van Brussel naar Lisserwege. Naar de oorzaak van dát ongeval stelt de brandweer een nader onderzoek in.

